



BLÅ BOG

- Født 17. maj 1979, opvokset i Gundsømagle.
- Uddannelse: International markedsføringsøkonom i 2001.
- Mistede det seneste job på grund af omstruktureringer. Er for tiden arbejdsløs, men har noget på bedding og overvejer at blive selvstændig.
- Familie: Single. Har tæt kontakt med far, mor, storebror.
- Flyttede til Ringsted Kommune for godt ni år siden.

Line Lynnerup vil helst ikke kaldes en nips-dame, for alt for meget nips i hjemmet er for nyttet for hende. Men i juletiden bliver hjemmet pyntet og med både kunst og »kitsch«, så det ikke ser for opstillet og Bo Bedre-agtigt ud. Det er der nemlig ingen sjæl i.

Foto: Jens Wollesen

Line Lynnerup - en livsnyder

BYRÅDET: Om det er på toppen af et bjerg i Alperne eller over køkkengryderne i landhuset, sørger Line Lynnerup for at få så meget ud af øjeblikket som muligt.

Af Anne Wandahl

RINGSTED: Opvokset i et borgerligt hjem hos engagerede, travle forældre, har 34-årige Line Lynnerup fået præg af barnsben, at man skal yde, før man kan nyde. Så det gør hun. Uanset hvilke af sine mange fritidsinteresser, hun kaster sig ud i, er det helhjertet. Og når belønningen for indsatsen skal høstes, er det lige så helhjertet.

Line Lynnerup fylder sin fritid med så forskellige interesser som hiking, zumba, yoga, computerspillet Skyrim og madlavning.

Sport til eftertanke

Line Lynnerup bor på Ejlstrupvej uden for Benløse i et hyggeligt, lille hus på landet, som hun deler med sin gamle studiekammeret.

Huset ligger næsten lige i skovbrynet, og Line Lynnerup går da også ture i skoven. Det er der bare ikke nær så meget ydelse i, som i



Når Line Lynnerup hiker til toppen af et bjerg, er hun som regel på randen af opgivelse undervejs. Når toppen er nået, er hun stolt, for hun har ydet for at nyde.

Privatfoto

hiking. Derfor foretrækker hun at hike i bjergrige egne sammen med vennerne.

- Så tager hen et sted, vi ikke kender, hvor naturen er barsk. Man er afhængig af sig selv og sine egne evner både psykisk og fysisk. Der kommer et tidspunkt, hvor man er så udmattet, at man bare vil sætte sig ned. Det er en udfordring at komme videre, og det kan jeg godt lide, fortæller Line Lynnerup.

Det lyder umiddelbart selvcentreret, men det er helt forkert. Tværtimod er nydelsen netop, at når målet er nået, gavner det verdenssynet.

- Når man står oppe på toppen af et bjerg i Alperne, kommer der pludselig en særlig ro over alle. Alle tier stille på én gang og er bjergtaget af de smukke landskaber. Man tænker over, hvor små vi mennesker er. Det er ren terapi for sjælen, forklarer Line Lynnerup.

Hiking, løb, vægtløftning og zumba handler alt sammen om at træne hele kroppen. Yoga er modvægten.

- Efter en gang yoga er jeg vat i hele kroppen. Man føler, man er på den lyserøde sky. Yoga giver ro i hovedet. Det er et afstressende finish på alt det andet, jeg laver, si-

ger Line Lynnerup.

Hun er så langt fra helsefanatiker. Hun både ryger og spiser slik, og når hun først får begyndt på en pose chips, kan hun ikke stoppe igen.

I hverdagene går det der med maden ret hurtigt. Men når det er weekend og der skal laves mad til familie og

venner, så gælder det igen for Line Lynnerup om, at alt skal laves fra bunden. Der skal ydes noget, for at servere det bedste til gæsterne. Men så er det også en nydelse at sætte sig til bordet.

Barndomslæren

Line Lynnerups holdning til ydelse og nydelse kommer fra barndommen.

- Jeg kan huske, da min veninde og jeg gerne ville leje nogle film i en videobutik. Vi gik i børnehaveklasse. Jeg sagde til min far, at jeg skulle bruge 35 kroner til det. Han svarede: »Her er en stabel brændeknuder af syge elmestæder. Du får fem øre for hver kløvet knude«. Jeg knoklede tre dage i træ, og jeg tjente 16 kroner og 40 øre. Det var ikke nok, men jeg viste dem til min veninde og sagde: »Se, hvad jeg har tjent«. Hun havde bare fået pengene af sin mor. Men jeg stod og var hamrende stolt, for jeg havde knoklet for det. Man skal tjene til tingene selv og udnytte de muligheder, man har. Den lære er kommet mig til gode mange gange, siger Line Lynnerup.

Bag om byrødderne

DAGBLADET bringer i december en serie med præsentation af de 21 nye medlemmer af Ringsted Byråd, der tiltræder den

1. januar 2014 og til sidst to lokale regionsrådspolitikere.

Vi spørger, hvordan de bruger deres fritid.

3 SKÆVE

Dit bedste barndomsminde?

- Jeg har mange gode, men juleaften har der været mest tid til at være »normal« familie og samles om bordet. Da jeg var lille, holdt vi jul to gange, først med det ene hold bedsteforældre, så med det andet og alle fætrene og kusinerne begge steder. Jeg tror, det er derfor jeg elsker jul.

Din værste vane?

- Helt klart, at jeg ryger. Det er en ting, jeg er så ked af, at jeg nogensinde begyndte på. Jeg har prøvet at stoppe mange gange. På et tidspunkt klarede jeg det i et helt år med en »kold tyrker«, men jeg faldt i igen.

Dit største ønske for 2014?

- Jeg håber på en god start i byrådet - at jeg får lagt nogle frø, som vil spire og blomstre med de ting, jeg stillede op til valg på. Jeg håber at få tid til et par hikes og en lille sommerferie.